

Ingers tankar



Kvirr från ett exemplar av den osynliga generationen



Ungdom är ett fel som går över med åren brukar jag säga lite provokativt när någon yngre person uppträtt ovanligt illa. De blir helt tysta och så förnärmade, stirrar som om de inte tror sina öron.

De som vet allt, kan allt, klarar allt och har svar på allt. Många av dem ser på oss äldre som om vi var dinosaurier som inte haft vett att dö i tid. Dessutom tror de att vi saknar tankeförmåga. Är man lite långsam i svängarna blir man kallad allt möjligt fult.

Tyvärr är vi rätt många som är till åren nu. Det finns till exempel mer än 2 200 hundraåringar i Sverige. Det tidigare konformade åldersdiagrammet har fått en ny form. Men trots att vi är många struntar samhället ofta i oss. Insåg det när jag tittade på tv häromdagen.

Alla tv-människor är av yngre medelålder. Programutbudet riktar sig mest till deras ålderskategori, trots att den generationen säkert inte tittar särskilt mycket på public service. De äldre får hålla till godo med att titta på nyheterna.

Övriga program är inte mycket att hurra för, såvida man inte gillar fotboll eller att titta på den utvalda skara kändisar som roterar runt i alla program och försörjs av tv-bolagen då de bakar, lagar mat, tävlar i idrott eller med sina hundar,

visar upp sina hem, vad de har köpt och vad de har för sig, deltar i löjligen lekar eller musikgissningar i ändlösa tv-serier.

Vissa äldre får finna sig i att man pratar över deras huvuden om saker som angår dem. Står man i kö för någon operation kan man få vänta orimligt länge. Nästan så att jag tror de hoppas att man ska hinna dö undan så de slipper befatta sig med en. Det förutsätts att man som äldre ska ha extra bra tålmod fast man inte har så mycket tid att tillgå.

Fast vi är äldre vill vi bli bemötta som vuxna människor. Vi kanske inte ser så bra och är så snabba men de flesta kan fortfarande tänka. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet och har varit med om bistra tider. Många klarar att använda den nya digitala tekniken. De som inte kan, bör få hjälp eller möjlighet att använda alternativa lösningar. Det är rent konstigt att inte heller marknadskrafterna upptäckt att det finns en stor bortglömd grupp tänkbara kunder varav en del till och med är riktigt köpstarka.

Radio och tv kanske kunde tänka sig att sända lite program med mer substans. Bespara oss alla parningsprogram och de där exhibitionisterna som vill visa upp sig nakna. Det finns säkert många bra filmer, njutbara klassiska musikprogram, vetenskapsprogram och program om natur, historia, arkeologi, främmande länder, lärorika frågeprogram och många klassiska teaterföreställningar sparade i arkiven, om man nu inte vill hitta på något nytt.