



# Kungens valspråk «För Sverige-i tiden» – gäller inte för oss svenskar

När jag som samhällsmedborgare på gräsrotsnivå betraktar vad som pågår i Sverige och världen just nu känns det som om jag läser Grönköpings Veckoblad. Ännu ett år modell Annus Horribilis har börjat. Sveriges Natoansökan har än en gång stött på förhinder. Den här gången kommer det inte att hjälpa hur mycket än regeringen krusar för Erdoğan.

**A**r problemet att vi har för många som kan kallas **Die dumme Schweden**? Konsekvenstänk och "vanligt sunt förnuft" verkar inte vara särskilt vanligt.



**Det här är mannen och landet** vi har att göra med, Turkiets 69-årige Recep Tayyip Erdoğan har varit president sedan 2014. Innan dess var han premiärminister sedan 2003 och före det, i mitten av 1990-talet, borgmästare i Istanbul. Från att i början vunnit popularitet som en «doer», som infört olika förbättringar för Turkiets folk, har han blivit allt mer auktoritär genom åren. Hans karriär är en parallell till Putins. Han verkar för att driva upp nationalism och pratar om hur Turkiet är hotat av omvärlden. Erdoğan har större lojalitet med Putins Ryssland än med EU som han ändå vill ansluta till. Genom Turkiets medlemskap i Nato är han i den situationen att han kan utpressa såväl USA, EU som Sverige för att vinna poäng på hemmaplan samtidigt som han backas upp av Ryssland genom inflöde av gas och andra fossila bränslen och tacksamt köper deras kärnkraftverk.

**Landet har ca 85 miljoner invånare.** Likt ryssarna är säkert turkarna känsliga för propaganda, vilket passar Erdoğan. De verkar vara extremt lättkränkta, de blev t.ex. ursinniga för att Obama uttryckte sitt gillande av grekisk baklava. En stor del turkar är muslimer och hur de reagerar på andras synpunkter på islam är belagt sedan länge. Vi i Sverige ska nog passa oss, rätt vad det är kan vi förbjudas laga kåldolmar – det blir kanske ett Nato-villkor.

**25 miljoner, varav 300 000 svenskar,** sägs turista i Turkiet varje år. Detta ger ett stadigt tillskott till



turkiska ekonomin. Säkert en välbehövlig inkomst, inflationen i Turkiet är mycket hög, senhösten 2022 låg den på 85 procent. Turkiet är i krig med landets kurder liksom med kurder i Syrien och Irak. PKK är klassad som en terroristorganisation. Det är den Erdoğan påstår att Sverige stöder.

## Sveriges situation är självförvållad

**F**ör åttio år sedan rasade andra världskriget med full kraft. Sveriges agerande då har efteråt fått mycket kritik. Vi klarade oss tack vare eftergifter och att vi tummade på vår neutralitet. Sedan ett år håller en krigisk nation i vårt närområde på med att radera ut ett land i Europa. Sverige har beslutat att vi ska ansluta oss till Nato för att om möjligt bättre kunna försvara oss i händelse av ett utvidgat krig. Varför ägnar sig då vissa åt sabotage mot beslutet?

Det var synd att inte polisväsendet var lika långsamt när de beviljade Paludan tillstånd med koranbränningen som de är när övriga menigheten försöker få kontakt med dem. Då hade de kanske haft tid att tänka ut något bättre alternativ till demonstrationsplatsen.

Visst har vi en generös yttrandefrihet, men för den skull behöver man ju inte bete sig helt huvudlöst. Om man nu är en idiot – varför propa på att alltid visa upp att man är det? ■

**Inger Klintberg Danielsson 23-02-04**