



## Luciafirande i förskola och skola

**J**ag har med intresse följt diskussionen om föräldrars närvaro eller inte då det firas Lucia i förskolor och skolor. När min egen dotter gick i förskolan fick vi föräldrar komma och titta på.

Det var i slutet av 70-talet och då hade vi inga mobiltelefoner och det var ännu inte fotoförbud så jag har några bilder kvar sedan dess i mitt gammaldags fotoalbum,

Alla som ville fick ha luciakrona, även pojkar. Kan inte minnas att något av barnen var särskilt pressat. Det var heller inga föräldrar som fick spatt för att deras telning inte helt följde programmet.

Vissa barn kanske inte klarar att vara Lucia hur gärna de än vill. Minns en gång i skolan under tidigt 80-tal när Lucian fick ett hysteriskt skrattanfall som varade alltför länge och helt sabbade akten. Minns inte om hon fick ledas bort en stund. Jag tror åskådarna mest tyckte synd om henne. Där var det nog prestationsångest. Det var enda gången jag upplevt något sådant.

Sedan mobiltelefonernas inträde, då praktiskt taget alla har en kamera med sig överallt

och som de nyttjar i tid och otid, har jag full förståelse för att man infört fotoförbud vid vissa luciafiranden. Kanske är det i realiteten just fotoförbudet som spelar in nu när föräldrar inte är välkomna vid luciaframträdanden på olika håll. Jag tror det kan vara så att vissa föräldrar inte respekterar fotoförbudet.

Det här pratet om att barnen kan känna sig pressade och får prestationsångest tycker jag är nys. Nutidens barn är inte betjänta av att alltid lindas in i bomull, curlas och överbeskyddas från inbillade faror och påfrestningar. Tvärtom kan små utmaningar stärka dem och ge dem självförtroende. Men de barn som absolut inte vill lussa ska inte tvingas.

Luciafirandet i den form vi känner till är inte så värst gammal. Dock är det väl fint om det finns några traditioner kvar som inte bara är kopplade till konsumtion i första hand. Låt vara att en del nobelpristagare, under åren som gått, undrat vad som händer när de blir väckta i ottan av skepnader i vitt. Flera har nog blivit skräm- da?

**Inger Klintberg Danielsson 23-12-20**