



**F**ör en tid sedan tittade jag på en tvådelad dokumentär, gjord av Kalle Ström, om den så kallade Frihetsrörelsen. Herrejösens vilken SOPPA, vilket FLUM. Två män i yngre medelåldern, Filip Sjöström och Max Winter Frånlund är personerna bakom misch-maschet. Jag fick vibbar till 70-talets gröna vågen och hippiekulturen, kristallnattens uppjagade masshysteri, incelkulturen, väckelserörelsernas värsta avarter och högerextrema huliganer.

**D**e båda männen Filip och Max ser sig som ledargestalter liknande Aragorn och Gandalf i Sagan om Ringen, Under ett år samlade de en massa olika individer under parollen FRIHET och SANNING i sin konspirationsteoretiska organisation. Grunden var först ett massivt motstånd mot covid-19-vaccineringen och senare vaccinationspassen men de hade också en större vision som för en betraktare verkar ha gått ut på kaos och total anarki.

**D**eras proselyter är en synnerligen blandad skara av antivaxxare, nyandliga, diverse knäppskallar och foliehattar. De säger sig vilja förändra världen. De pratar om energier, frek-

venser, vibrationer, naturliga lagar och galaktiska vänner. Men också om männens förlorade manlighet och att kvinnor är störande element vid deras inre sammankomster.

**D**et var rätt underhållande att titta på dessa testosteronstinna unga hannar när de bröstade sig och tuppade sig mot varandra likt schimpanser som slår sig för bröstet och upphäver sina primalskrik. Antagligen ett utslag av den av dem så eftertraktade naturligheten.

**D**e här männen är uppvuxna i en gynnad tid. De har säkert fått gedigen utbildning och inte saknat något materiellt. Ändå har de först nu i tidig medelålder kommit underfund med att det är pengarna som styr i världen. Pengarna som har funnits med så länge det funnits människor.

**N**u ska de frigöra sig från allt som hör till vårt samhälle. Göra revolution. De ska hålla tribunal och anklaga politiker och den ekonomiskt starka eliten. Det kanske kommer att spillas blod. Vad de sedan ska göra framkom inte. De skulle i alla fall dansa, festa och ha kul. Snacka om att ha en vuxen syn på tillvaron.



# Ingers tankar

**F**örsta delen av dokumentären skildrade hur Rörelsen arrangerade en olaglig Frihetsfest på Gotland. De gick runt på stranden och raggade festdeltagare bland bikiniklädda flickor och andra som utlovades en gränslös fest. Då var det dansa och festa som gällde. Arrangörerna ansåg sig ha rätt att själva sälja alkohol. På festen skulle deras egna vakter se till ordningen.

**F**ör att bli medlem i vaktstyrkan Freedom Defence Sweden måste de hågäde vara så kallade prospects i tre månader – samma princip som gäller i MC-gängen. Efteråt skulle det vara en Festival, men den verkar inte ha blivit så lyckad. Det planerades också en tusenmannamarsch. Vi fick vara med på ett möte på Medborgarplatsen som samlade många människor som var emot corona-vaccinet. Det var mitt under pandemin med förbud att samlas så många och det ledde till att Filip fick ett böteskrav på en kvarts miljon.

**I**andra avsnittet framkom att ledarduon redan splittrats och att Max nu var den som bestämde.

När corona-restriktionerna drogs bort i mars 2022 föll också Frihetsrörelsen ihop som ett korthus. Tidigare samma år anordnades ett möte på Sergels torg med bortåt 10 000 åhörare, även Filip infann sig och sa sig ha lust att vara med Igen. På sommaren kunde man sedan för 450 kronor få vara med på en Festival Solglöd där man gick på brinnande kol och hade andra liknande saker för sig. Under valåret försökte sig Max på att komma in i politiken men hans parti fick bara 76 röster.

**S**om en åskådare på sista stormötet sa ”Roligt att titta på galenpannorna”. Men roligt är det inte, bara tragiskt och farligt när okunniga leds av knäppgökar. Sådant har slutat illa förr. Var Max och Frihetsrörelsen befinner sig nu har jag ingen aning om. Filip håller sig visst vid liv med hjälp av ätliga bär och rötter.

Inger Klintberg Danielsson 23-03-15

