

Ingers tankar



Meningen med livet

Novembergrått. Höstens genomkommersialiserade helg, Halloween, med sitt godisfrossande och Allhelgonakvällens ljusmanifestationer på landets kyrkogårdar är ett minne blott.

Senhösten går mot adventstid och siktet är redan inställt på nästa konsumtionshelg, julafton. Men innan dess ska vi ha en förövning under Black Friday då vi får tillfälle att handla och shoppa loss och inhandla det som vi inte behöver.

Sedan väntar julsakerna som började plockas upp redan i september. Senast i mellandagarna kan vi föregripa fastan med att köpa semlor vid sidan av allt som då ska realiseras.

Våra liv är indelade i perioder där lönehelgerna är själva meningen med livet. Att konsumera är strukturen vi hänger upp tillvaron på. Att för en kväll få vara kung i baren, som Uggle sjunger, ger livet guldglans tycker en del.

Övriga inrättar sig vant i köerna utanför affärerna med de mest braskande erbjudandena eller ägnar timmar åt webb-sajterna som har bredaste utbudet. Ära vare Mammon, ske din vilja.

För en kedja av guld att hänga om halsen, en dyr klocka och kläder som är mest inne just nu, är unga män redo att döda. Med en packe sedlar i näven och några Tramadol i magen är de odödliga och oövervinnerliga. Som zombier skickas de ut på uppdrag att döda med insmugglade vapen de knappt vet att hantera. Nyttiga idioter kallas de visst.

Nu sätter de skräck i det svenska samhället. Vilsna individer, ofta uppvuxna i förorter till större städer, tidigt införstådda med vad som skänker status och respekt, dyra grejor de inte har råd att skaffa genom vanligt arbete. Tur att det finns andra sätt.

**BLACK
FRIDAY**
SUPER SALE

