



# Reflektioner över läget *i månaden maj 2023*

**V**i har precis fått se våra partiledare framträda i en debatt på bästa sändningstid – söndagen den 7 maj. Det var inte upplyftande, snarare ett lågvattenmärke. Ett käbblande och trötande om oväsentligheter.

Ebba Bush struntade i att delta och hade rest bort med sina barn. Stadsministern, S-S-S-S-S (Statsministern Som Såldde Sin Själ till Jimmie Åkesson, som Aftonbladets kolumnist Peter Kadhammar kallar honom) var lika blek som vanligt.

Oppositionen hade ingenting att komma med. Åkesson framförde sin ständiga käpphäst, sitt ogillande av mångkulturen.



## Noterat om världshändelserna

**R**yssarna har bombat en av Röda Korsets lagerbyggnader vilket gör att vissa hjälpinsatser i regionen nu måste pausas.

Det ryskockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja är en stor fara för befolkningen i dess närhet. Evakuering pågår av de boende runt omkring.

61 ryska flyganfall har genomförts under dygnet. Ett femtiotal raketattacker och mer än femton robotar har skjutits mot bland annat regionerna Charkiv, Cherson och Odessa.

**Det ukrainska försvaret** har skjutit ner 35 drönare över olika delar av landet. Förödelsen är stor efter de ryska drönarattackerna mot bostäder, höghus och civil infrastruktur. Flera har dödats.

Rysslands förluster i Ukraina har nått en historisk nivå skriver finska Hufvudstadsbladet. Det överskuggar de tidigare krigen i Afghanistan och Tjetjenien.

Den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic International Studies (CSIS) uppskattar att Ryssland förlorat mellan 200 000 och 250 000 man. 97 procent av den ryska armen befinner sig nu i Ukraina och den ryska offensiven kan sägas vara inledd.

Ukrainska styrkor kan ha dödat så många som fem

ryska generaler. Det är en siffra utan motstycke i modern tid.

President Volodymyr Zelenskyj meddelade att Ukraina officiellt flyttar firandet av segern över Nazityskland till den 8 maj, samma dag som övriga världen, utom Ryssland, firar andra världskrigets slut. "Precis som då slåss vi mot ondskan tillsammans med den fria världen" sa Zelenskyj.

**En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ångar** sjunger vi inför sommarens alla ljusa tilldragelser på vår sida av klotet. Konfirmations- och bröllopstider, examensfester och olika jubileer. Pengarna förslår inte till allt som behövs. Allt är dyrare än förra året. Ändå verkar det som om allt är precis som vanligt. Folk verkar tro att **lust och fågring stor** väntar alldeles bakom hörnet fast olyckskorporna kraxar högre och högre om väntande extremvärme, naturkatastrofer, eskalering av kriget, lång ekonomisk nedförbacke och bristande beredskap.

**Politiker eller bara en vanlig människa**, båda betar sig likadant. Man låtsas som det regnar och pratar om någon ofarlig petitesse, tjafsar om småsaker, slår dövörat till och bryr oss inte förrän det smäller.