



Kristallkula saknas

Inför nya året har jag ingen kristallkula, dock är det inte svårt att begripa att närmaste åren kommer att fortsätta pröva oss på alla fronter. Jul och nyår har precis passerat och vi vet ännu inte hur årets julhandel utföll, men väldigt många hade råd med stora fyrverkerier.

Firandet var våldsamt på många ställen. Flera skjutningar och sprängningar ägde rum.

Det synes som att de flesta betett sig precis som vanligt.

Kriget

Carl Bildt och rysslandskännaren Gudrun Persson har varit framme i tv och sagt oss att kriget i Ukraina kommer att fortgå så länge Putin har medel att rusta nya styrkor. Bevisligen gjorde Putin sitt största felbeslut när han startade kriget. Nu har han målat in sig i ett hörn och för honom finns ingen återvändo. Han måste löpa linan ut till "the bitter end".

Galningen i Kreml och stridstuparna runt omkring honom lever ännu i lögnens bubbla, med värderingar helt skilda från övriga världens normer. Alla deras felkalkyler och tillkortakommanden under året som gått gör dem allt mer desperata. Det är helt otroligt hur lögnen kan bestå och genomsyra det ryska samhället.

Flera av de europeiska politikererna i olika länder kommer kanske att försöka pressa Ukraina till fredsförhandlingar vartefter nya ekonomiska problem dyker upp. Det är nog det Putin och hans anhang hoppas på.

Sveriges Nato-medlemskap

Turkiet fortsätter att pressa Sverige. Erdogan använder sin utpressning för att skaffa fördelar inför valet i Turkiet. Dessutom tror jag att han går Rysslands ärenden. Han vill visa upp sin lojalitet med Putin, detta gäller nog också Orbán i Ungern.

Omvärlden

De demokratiska värderingarna får allt mindre och mindre spelrum. Förutom värstingen Ryssland finns en hel rad länder som styrs av diktatorer av olika sort, Afghanistan, Nordkorea, Kina, Qatar, och flera arabländer, Belarus, Syrien, Haiti ...

EU-samarbetet

Från första januari och ett halvt år framåt har Sverige EU-ordförandeskapet i det s.k. ministerrådet. Det innebär att leda bortåt 2000 möten i Bryssel och Luxemburg och ca 150 möten i Sverige. Tvåhundra svenska tjänstemän arbetar tillsammans med ministrarna i olika arbetsgrupper. De kommer att ha fullt upp; kriget, hjälp till Ukraina, sanktioner mot Ryssland, flyktingfrågor, gemensamt försvar, ekonomiska problem, energifrågor, miljö & klimat ...



Energikrisen

Ingen ljusning är att skönja så långt ögat når. Vi kan ha tre kalla månader framför oss. Elkostnaderna får konsekvenser för både privatpersoner och företag. Den bidragslösning som den nytilträdde regeringen klubbade igenom är ett hastverk & hafsverk med synnerligen orättvist utfall. Den "önskelista" som regeringen satte ihop i det s.k. Tidö-avtalet verkar inte vara förankrat i verkligheten.

Kunnig personal saknas

Det är för få ungdomar som är villiga att satsa på utbildning av den tyngre sorten. Många vill få sin utkomst som influencers, artister, fotbolls- eller hockeyspelare eller inom spelvärlden. De vill inte tyngas av för mycket ansvar. De vill arbeta så få timmar som möjligt och ta tidig pension.

Skolan, vården och äldreomsorgen

Alla dessa samhällssektorer har problem. Under lång tid har vinstintresset kommit i första hand och därmed har kvalitén på utförandet blivit sämre och sämre. Skattemedlen har försvunnit i fel fickor, vårdpersonalen missgynnas och patienterna kan glömma den där vårdgarantin om nittio dagar.

Kriminaliteten

Det har aldrig varit så många skjutningar som under senaste året. Ständigt får man läsa om mord och illgärningar begångna av människor i alla åldrar. (Här är dock återväxten god). Minsta lilla kränkning kan sluta i ett mord. Kriminalvårdsanstalterna byggs ut och byggs ut men ändå räcker de inte till.

Invandringspolitiken

Allt sedan Reinfeldt stod och sa att vi skulle öppna våra hjärtan har det mesta gått snett. Teori och verklighet stämde inte alls. Man kan inte släppa in horder av människor, som inte kan språket, saknar möjlighet till utkomst, har väsensskilda uppfattningar om hur ett svenskt samhälle fungerar och vilka normer som gäller här, utan att det får konsekvenser.

Digitaliseringen

När det gäller digitalisering har Sverige kommit längre än många andra länder. Frågan är om det gagnar oss i en krissituation. Störningar i datavärlden sätter allt på spel. Vi har inget som helst back-up-system, t.ex. vid ett längre strömavbrott. Allt stannar av. Vartefter batterikapaciteten tar slut och datasystemen lägger av, liksom var och ens mobiltelefon tystnar, lägger också samhället av.

Hur ska vi ta oss vidare

Förutsättningarna för ett gott nytt år har aldrig varit sämre. Man kan också se det från det andra hållet, det borde bara kunna bli bättre. Misströsta inte, låt inte ledsenheten få övertaget. Då är det bättre att visa en helig vrede och visa onskans krafter vem som bestämmer. Vi är civiliserade människor. Filosofer från tider före Kristus har väglett oss och essensen i den kristna läran liksom andra religioner har givit troende stöd i svåra tider. En maktgalen potentat ska inte ges tillfälle att bre ut sina domäner och förgifta världen med sina värderingar och lögn.

Inger Klintberg Danielsson
23-01-07