

# Ingers tankar



## Ukraina har hamnat i skuggan av Israels krig mot Hamas

**V**ärlden orkar bara med ett krig i taget. Nu har många människor vänt bort blicken från vad som händer i Ukraina och tar bara in det som sker i Gaza och på Västbanken. Krigströttheten i Europa och USA gör att folk ser på krigen som en tv-såpa.

Vi vet att republikanerna i USA inte längre vill hjälpa Ukraina. Skulle Trump få makt över USA igen är det slut på hjälpen till det krigsdrabbade landet. Ukraina får inte tillräckligt med vapen för att vinna, bara för att överleva säger Volodymyr Zelenskyj.

Enligt Time känner sig Zelenskyj förrådd av västvärlden. Slovakien har redan upphört helt med sina vapenleveranser. Titt och tätt påstår press och tv att folk tror att Ryssland ska vinna kriget. Detta kan ha stor betydelse för hur det ska gå för Ukraina. Hur tänker de informationsansvariga?

**I början av oktober** dödades 59 personer som höll minnesstund på ett kafé i byn Hroza i Ukraina efter en begravning. De dödades av en rysk raket. Under en vecka vid en attack vid staden Advijika sägs det att ryska armén förlorat sextusen man.

I Georgien och Ryssland pågår ett återupprättande av Stalin som en stor man värd att hylla. I Ryssland planerar Putin att satsa drygt fem

miljarder kronor på **patriotisk utbildning** under 2024, rapporterar Meduza. Indoktrineringen av de ryska skolbarnen är redan total och de uttrycker unisont sitt hat mot Ukraina och tycker att Zelenskyj ska dödas.

**Ryssland försöker köpa tillbaka** vapen de tidigare sålt till andra länder. De har också börjat värva kvinnliga prickskyttar och drönaroperatörer. Även ryska kvinnor i fångelser har börjat rekryteras nu när de manliga fångarna tagit slut.

Kreml har beordrat statliga medier att inte rapportera om brott som begås i Ryssland av soldater som återvänt från fronten.

Nordkorea har levererat mer än tusen containrar med ammunition till Ryssland och Iran understöder med drönare. I båda länderna finns en krigisk inställning som bara väntar på att få sin förlösning. Vår värld tycks vara full av aggressiva män som inget annat vill än att kriga, slå ihjäl och fördärva.

**Lämnar västvärlden Ukraina** åt sitt öde nu så är det inte bara Ukraina som kommer att drabbas, då är det godnatt för den västliga världens nuvarande existens. Då lämnar vi carte blanche till våldets förespråkare att ta för sig av de länder de vill inkorporera i sina imperier.