

Ingers tankar



Kommentar till

Korvgubbens desperata utspel



Allting har en ände och korven den har två. Korvhandlare likaså fick Putin precis erfara. Hans tidigare privata matdistributör och kompis, **Jevgenij Viktorovitj Prigozjin**, har en längre tid känt sig förfördelad. Hans armé, **Wagnergruppen**, har inte fått det krigsmateriel som den anser sig behöva.

Den ryska armén har till och med anfallit Wagnergruppen enligt Prigozjin. Detta fatum gjorde att Prigozjin ville hämnas. Det var den ryska militära ledningen han ville komma åt, men han kände nog också att han inte fått tillräckligt erkännande för de insatser han anser sig ha gjort. Hans strävan att försöka ta sig till den ryska toppen är kanske skälet till att Putin ville tona ner Wagnergruppens betydelse.

Wagnergruppen har agerat länge med Putins goda minne i flera länder. Nu har den blivit en sten i skon för Putin. Så går det när man ger sig i lag med riktigt fula fiskar. I synnerhet kriminella stridstuppar.

Försvarsminister **Sergej Sjojgu** och Jevgenij Prigozjin står inte på god fot med varandra. Sjojgu har en svärson, **Alexey Stolyarov**, som uttalat sig oförsiktigt kritiskt om kriget. Prigozjin har erbjudit sig ta hand om Stolyarov och omprogrammera honom.

Det är Sergej Sjojgun som var initiativtagare till att den ryska barnarmén som bildades 2016.

I mars i år fanns siffror som angav att en miljon tvåhundra femtio tusen barn ingick i armén och den siffran växer hela tiden. Ryssland har därmed skaffat sig en armé liknande Hitler Jugend och kommer att kunna hålla liv i sin krigiska dyrkan av sina bedrifter i andra världskriget många år till.

Landet har dessutom patriarken **Kiril**, som är den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare, och han har sedan krigets början lagt ner hela sin själ i att lovorda invasionen av Ukraina. Så talar en kyrkans man om han är ryss.

Även om Wagnergruppen tillfälligt förstärktes då Putin lät frige ett större antal grovt kriminella om de blev soldater, har tydligen Wagnergruppen halverats. De flesta av de frisläppta fångarna/soldaterna har nog dött i kriget. De som klarade ett halvt år som soldater är nu fria män och har upptagit sin forna verksamhet i det ryska samhället.

Hela världen tittade på när Prigozjin satsade allt på ett kort i sin demonstration. Det hela syntes sluta i antiklimax. Nu befinner sig Prigozjin i Belarus, avskild från sin armé. Den ryska armén har tagit hand om delar av Wagnergruppens utrustning. Putin omgrupperar och försöker återfå respekten. Spelet bakom kulisserna fortsätter.

Inger Klintberg Danielsson 23-07-08