



# Hammas mörkermän



**håller  
hatet  
vid  
liv**



**D**en där idén som FN fick 1948 att inrätta en reträttplats för den lilla spillran av den judiska befolkningen som överlevt Hitlers utrotningsförsök, har visat sig vara en ständig källa till konflikter. Tre kvarts sekel av krig visar vad goda intentioner kan resultera i.

Israels bildande har sin grund i sionismen, som hade som mål att återskapa ett judiskt hem i Palestina. Den rörelsen uppstod redan 1897 under den framväxande nationalismen och ökande judehatet i flera av Europas länder. Judiska uppköp av mark i Palestina började göras redan då nya seklet var ungt.

Britterna som ockuperat området sedan 1917 stödde den sionistiska rörelsen. I hägnat av den brittiska mandatregeringen kunde judarna börja bygga sitt nationella hem, Yishuv 1920. Samtidigt började de i största hemlighet att organisera en underjordisk försvarsstyrka, Haganah.

**Efter andra världskriget** var de judiska ledarna ännu mer beslutsamma att bilda en sionistisk stat. Britterna gav upp sitt mandat över Palestina och lämnade över frågan till nybildade Förenta Nationerna. Den tvåstatslösning som FN förespråkade godtogs under protest av judarna och inte alls av de arabiska ledarna. Resten är som det heter, historia.

**I sjuttiofem år har det varit oroligt** i den här delen av världen. Genast efter utropandet av staten Israel satte grannländerna igång att kriga mot den. I Israel kallas det första kriget för frihetskriget. Det pågick till 1949 och den nya nationen erövrade stora landområden som de sedan dess kontrollerar. Israel råder över 77 procent av mandatområdet Palestinas

yta. De palestinska araberna blev de som förlorade. I generationer har de fått leva hopträngda på Gazaremsan och på Västbanken. Många av dem i stora flyktingläger. Israelerna i sin tur har ockuperat Västbanken och låter sina invånare bosätta sig där.

Israel som tidigt hade en enorm invandring fick till en början stora problem med att ordna bostäder, skolor, sjukvård och arbete åt alla som kom. I många år fick invånarna leva spartanskt med ransonerings och importförbud för att gynna den inhemska produktionen.

Kollektiva jordbrukskolonier, kibbutzer och industrier startades. Israels övergripande problem har hela tiden varit landets säkerhet. De angränsande staterna vägrade att omvandla 1949 års vapenstillstånd till formella fredsavtal. De vägrade också att erkänna staten Israels existensrätt.

**Mellan 1948 och 1987** har Israel varit i krig sju gånger med sina grannländer. Det åttonde kriget, den palestinska intifadan, började i december 1987. 2006 var det en konflikt mellan libanesiska Hizbollah och Israel. Israel har under sin historia blivit ett allt mer militärt land där vapentjänsten än i dag är tre år för män och två år för kvinnor.

**Och nu är det dags igen.** Med ofattbar brutalitet gav sig terroriststämplade Hamas på israeler på en musikfestival och bosättningar nära gränsen mot Gaza. Ett dåd ämnat att provocera vilket de verkligen lyckades med. Israel har tagit till allt vad de har i sin besinningslösa hämnd. De som drabbas är vanligt folk på ömse sidor som bara vill leva i fred ... och hatet kan hållas vid liv.