



# Hur länge ska det få fortgå?

**N**ågon gång i slutet av 2019 begicks ett misstag på ett laboratorium i Wuhan som skulle drabba hela världen. Hur det gick till lär vi aldrig få veta. I landet Kina visste man direkt vad som hänt och vidtog brutala metoder att förhindra att smittan spreds inom landet.

Övriga världen var det inte lika noga med och snart hade hela klotet drabbats. Så mycket sorg, smärta och elände som svepte över miljarderna människor. De sårbaraste blev mest utsatta. Så många som dog i förtid. Företag gick omkull, ekonomier levde på konstgjord andning. Strategier testades och förkastades.

Det blev förlorade år för både unga och gamla. Då, innan pandemin var riktigt över och världen hunnit resa sig igen, tyckte den store statsmannen Putin, att det var exakt rätt tillfälle att starta krig. Vad världen behöver är ännu mer lidande.

**D**är satt han, paranoid och hysteriskt rädd för viruset, maximalt skyddad i sitt gyllene palats men ändå så ängslig att bli smittad. Där satt han och gav order om att Ukraina skulle förintast, utplånas från jordens yta.

De ryska rekryterna lurades iväg under falska premisser.

Ingen fattade riktigt vad som var på gång. Men snart skulle världen bli vittne till det besinningslösa våldet. Till och med små barn blev måltavlor när de förtvivlat sökte skydd mot barbarerna. Jag har fortfarande de små på näthinnan, när de i sina vintermössor med runda tofsar så lika harpaltarnas svansar, försökte

hålla jämna steg med sina mödrar när de flydde över järnvägsspåren för att undkomma.

Sjukhus, barnhem, skolor bombades. hela städer demolerades. Oskyldiga människor jagades, torterades, förnedrades och dödades. Hela världen förfärad av det ryska sanslösa våldet. Mördare, dömda brottslingar, legoknektar i dödens tjänst, saboterade gasledningar, igångsatta naturkatastrofer, terror i stor skala, fantasin hos den ryska ledningen visste inga gränser.

**A**lla har vi blivit varse att Ryssland är **LÖGNENS RIKE**, ett horribelt land styrt av en dåre med storhetsvansinne som tappat bort sig och gått vilse i sina egna fantasier. Så det kan gå.

Tänk vad ett exemplar av skapelsens krona ändå kan åstadkomma när han riktigt bjuder till och anstränger sig. Världsherravälde, gränslös makt, så stort inpinkat revir som möjligt. Gatukorsningen från bakgården i Sankt Petersburg har som mål att få ihop en riktigt stor hög, byggd av världens

förödda rikedomar, döda människor, nöd, elände och en omöjliggjord framtid. Från den högen ska han sitta och titta ut över vad han åstadkommit, brösta sig och yla mot månen.

Med sina drängfasoner, sitt vulgära språk, sitt bristande konsekvenstänk, sin sjuka hjärna sällar han sig till raden av historiens värsta despoter. Är det inte dags att världen förpassar herr Putin till bakgården där han hör hemma?



Inger Klintberg Danielsson 23-06-21