



Hotet utifrån

Läget i Sverige ur säkerhetssynpunkt har försämrats en hel del under senaste år. Det är länge sedan Sverige var landet «ldyllien», avskärmat från omvärlden och där mord var något ovanligt. Men terrorhandlingar har begåtts också i Sverige även om de inte varit lika många som på kontinenten.

Terroristdåden i Sverige

Under senaste seklet hittar vi dådet av Amaltheamannen 1908, ett attentatsförsök mot ryske tsaren under dennes besök här 1909 och attentatet mot tidningen Norrskensflamman 1940. 1971 mördades Jugoslaviens ambassadör av kroatiska nationalisterna och 1972 kapade kroatier ett flygplan i Malmö.

1975 var det ett gisslandrama på västtyska ambassaden utfört av tyska terrorister ur Röda arméfaktionen, 1976 försökte terrorister ur samma grupp kidnappa arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon, men det försöket slutade i fiasko.

Under de senaste decennierna har bara bombdådet i centrala Stockholm 2010 och

attacken på Drottninggatan 2017 klassats som terrordåd. För att ett dåd ska klassas som ett terrordåd måste det vara politiskt motiverat enligt EU:s ramverk.

Ändå har varken mordet på statsminister Palme 1986, mordet på Anna Lindh 2003 eller mordet på Ing-Marie Wieselgren 2022 klassats som terroristbrott.

Varför har det blivit så oroligt

Globaliseringen har gjort klotet allt mindre och friktionen mellan olika staters kultur tycks ha ökat med de ökade kontakterna i stället för tvärt om. Hur ska man annars tolka alla nationalistiska strömningar som poppat upp i många länder. Det är vi och dom i snart sagt varje land.



Människor med maktanspråk och omänskliga värderingar har alltid funnits. Deras väg till makten sker som regel med hjälp av den stora massans lättledhet och vilja till enkla lösningar.

Okunnighet och oförmåga att tänka på mer än en sak i taget parad med rädsla för att inte vara som andra, önskan om egen vinning och religiös fanatism kan få vem som helst att göra vad som helst. Det har historien visat gång på gång.

Att underblåsa hat mellan grupper – ett säkert medel till makt

Hitlers förintelseförsök av det judiska folket under andra världskriget var inte det sista folkmordet i vår historia. Under inbördeskriget i forna Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna på Balkanhalvön mellan 1991 och 2001 förekom folkmord.

I Afrika är folkmordet i Rwanda 1994 en skamfläck för mänskligheten då minst en miljon människor mördades utan att vare sig FN eller omvärlden ingrep. Det syriska inbördeskriget pågår sedan 2011 och massor av människor har dödat. Diktatorfamiljen Assad tycker det är helt i sin ordning att döda landets egna befolkning.

Propaganda, fejknyheter, spridande av lögn och lurendrejeri

I totalitära stater som Ryssland, Iran, Kina och andra är påverkansmetoderna många. De kan ha som mål att trycka ner den egna befolkningen såväl som att sprida osäkerhet world wide. Men ryktesspridning och hitte på förekommer överallt på alla nivåer.

Mycket av de hot vi nu upplever är resultat av både enskilda människor och olika länders påverkan. De vill sprida oro och orsaka störningar i världen till gagn för sig själva.

I den värld vi lever i nu, med det ständiga bombardemanget av information via internet, blir det allt svårare att kryssa mellan lögn och sanning. Nu är vi inte bara måltavlor för politisk propaganda, nu har vi också att skydda oss mot den kriminella världens utstuderade metoder att lura oss. Och vi måste tänka på att inte sticka ut och visa varifrån vi kommer.

Den lilla människan har en svår sits – både vara tillitsfull och misstänksam. Hon måste lita mer på vanligt sunt förnuft – fast det inte är så särskilt vanligt.

Inger Klintberg Danielsson 23-11-04

