



Hillary Rodham

–ditt land var inte moget för dig!

Nu i januari har jag tittat på reprisserien om Hillary Rodham Clinton på SVT Play. Jag är av den uppfattningen att hon var det största presidentämnet av de två makarna, men som många duktiga kvinnor hade hon allt för mycket emot sig. Det stora landet i väster har så mycket hat och oförsonlighet mellan människor med olika politisk syn att det är märkligt att de över huvud taget kan få någon att ställa upp som presidentkandidat.

Hillary Rodham var en allt för intelligent och smart flicka för att hon skulle accepteras. Redan som studerande var hon engagerad i flickors och kvinnors rättigheter såväl som i medborgarrättsrörelsen. Hennes allra första politiska uppgifter hade hon hos republikanerna, men hon kom snart underfund med att hon hade helt andra värderingar än de och bytte sida. Hon började läsa juridik trots att det inte var sett med blida ögon att kvinnor skulle få göra det.

När Bill Clinton och hon blev ett par under studietiden och så småningom gifte sig 1975 så var det hon som fick anpassa sitt liv efter hans och i fortsättningen stå i skuggan av honom. Redan när Bill Clinton blev vald till guvernör i Arkansas blev det kritik för att hans maka inte följde mallen som en hustru till en guvernör skulle göra. Hillary ville fortsätta arbeta som jurist och hon var starkt engagerad i politiken. Inte förrän hon fått barn och gjort sig av med sitt flicknamn blev hon något så när accepterad.

Hon fortsatte dock att arbeta som jurist samtidigt som hon som guvernörsfru backade upp Bill Clinton. 1992 blev Bill Clinton vald till president och Hillary fick titeln USA:s första dam. USA har nog aldrig tidigare haft en så kvalificerad

första dam. Många gillade inte att Hillary deltog så mycket i det politiska livet som hon gjorde. Hon kämpade förgäves med att få till en sjukförsäkringsreform. Efter Clintons två perioder som president 1993–2000 blev Hillary senator för delstaten New York under åren 2000–2009. 2008 kandiderade hon första gången till presidentämbetet men blev slagen av Barack Obama. Han såg emellertid hennes förtjänster och utsåg henne till utrikesminister åren 2009–2013. De sista åren under Obamas presidenttid var John Kerry utrikesminister. Kanske var det attacken mot USA:s konsulat i Benghazi 2012 och kritiken Hillary då fick utstå som gjorde att hon avsåde sig posten.

2016 kampanjade Hillary Rodham Clinton för andra gången till presidentämbetet, nu mot Donald Trump. Två väsensskilda individer. En skärpt, beläst och kvalificerad kvinna för demokraterna mot en sexistisk drummel med mobbarfasoner för republikanerna. Trots att Clinton fick tre miljoner fler röster än Trump vann han p.g.a. det amerikanska valsystemet. Trump fick god hjälp av Putin att svartmåla Clinton. Putin var tydligen oerhört rädd att Clinton skulle vinna och lät därför sina trollfabriker ställa till oreda i det amerikanska datasystemet och sprida lögnen. Presidentkampanjen blev en av de fulaste som upplevts.

Så här efteråt med lite perspektiv på historien dristar jag mej till att säga – hade inte Trump vunnit hade vi kanske inte befunnit oss i den situation vi gör nu med kriget i Ukraina.

Kanske kommer framtida historiker att ge mig rätt?

Inger Klintberg Danielsson 23-01-28

