

# Ingers tankar



## Funderingar över vad som sig tilldragit haver

**H**öga representanter för sjutton av de tjugofyra afrikanska länderna har besökt Putin för att diskutera det allvarliga läget i sina länder där hungersnöd står för dörren. De allra flesta fick göra resan förgäves och åka hem tomhänta.

Någon ny spannmålsöverenskommelse är inte aktuell. Putin skyller det uppkomna läget på omvärlden. Delegationerna ville också att det ska bli fred i Ukrainakriget. Även där skyller Putin på andra. Han var villig att ge bort en del spannmål till några länder.

Putin har stort intresse av att få Afrika på sin sida. Där finns stora naturtillgångar han vill ta hand om. Den ökända Wagnergruppen har under lång tid och i Putins intresse, lånat ut sina tjänster till skrupelfria potentater i flera av de afrikanska länderna.

**Drönare har börjat skada byggnader** i Moskva och Putin talar om terroristattacker. Små tecken på att det pågår ett krig har nu nått de ryska invånarna. I sjutton månader har kriget pågått och deras broderfolk har utstått fasansfulla provningar.

Tror Putin verkligen att någon bryr sig om några hus i Moskva får lätta skador av drönare? Det är hans agerande som gjort att förmågan till medkänsla för de ryssar som nu drabbas drastiskt har minskat. Många utanför Ryssland skulle nog uppskatta om Vladimir Putins eget lyxresidens vid Svarta havet blev mål för en välriktad robot. Ja, till och med om Röda Targetets berömda byggnader skattades åt förgängelsen skulle nog få bry sig i väst.

Så går det när krig sätter människors normala tankesätt ur spel och mer primitiva känslor ges





utlopp. Skadan Putin har åsamkat det stora landet Ryssland kommer att bestå i oöverskådlig tid.

**Att läget angående** koranbränningarna så fort eskalerat kan också inbegripa ryska ageranden. Det är ett välkänt fenomen att krigsherrar vill så split och avleda omvärldens uppmärksamhet till annat än deras egna krig.

De spelar på de känslor jag precis beskrivit, vi och dom, hat och hämnd, öga för öga och tand för tand, som man sa förr. Och som det står i bibeln. I kristider är människor enormt mottagliga för propaganda och masshysteri. Det är som om tankeförmågan försvinner helt till fromma för dem som har förmågan att synas och höras mest och framföra de mest idiotiska påståenden som finns.

**Lyssnade på Max Tegmarks** sommarprat första augusti och det spädde på min oro för vår fortsatta existens. Såg att han fått en del kritik för sitt program. Jag tycker det var intressant att lyssna på och inte alls trögt som någon påstod.

Tegmark pratade om hotet från AI. Han om någon borde vara rätt man att informera om

detta. Han vet i alla fall mer än vissa journalister. Tyvärr är det så att de flesta inte orkar ta till sig varningar förrän yxan hänger ovanför deras huvuden. Omvändning under bilan kallas sådant beteende. Tur att inte alla är så naiva att de helt bortser från hur AI kan förstöra genom illvillig och missriktad användning och som ojämlikt konkurrensmedel i fel händer. För att inte tala om när motivet är snabba pengar eller större makt.

Hotet från AI liknar Tegmark vid Molok, den omtvistade företeelsen som omnämns i bibeln. Adjektivet moloken finns i svenskan och det förknippar jag med något stukat, som slokar i sin besvikelse. Inte så passande namn för ett reellt hot.

**När man begrundar** hur människan betett sig under sin vistelse på jorden har hon ibland uppvisat vad vi kallar intelligens men desto oftare en makalös brist på omdöme och konsekvenstänk, ibland fullständig idioti. Det sorgliga är att hon inte verkar lärt sig något av sina erfarenheter.



Max Tegmark

