

Ingers tankar



Varje dag är en brottningsmatch med livet

Envist spjärnar man emot, vill klara sig själv så långt det går. Inte knycklas ihop och sopas ner i den där sista enrummaren. När man uppnått en viss ålder blir nästan alla vardagliga sysslor en prövning. Har du oturen att drabbas av olyckor och sjukdom blir det än mer besvärligt. Du får tänka ut strategier, planera och försöka förutse problem som kan dyka upp. Omvärlden hajar ingenting, de kan omöjligt sätta sig in i hur du har det.

Att från ena dagen till den andra bli av med sin bil utan egen förskyllan försätter en människa i totalt nya omständigheter. Är du då helt ensam är det inte det lättaste att skaffa en ny, om man inte är av den godtrogna sorten som köper en bil osedd på nätet, med en knapptryckning på datorn och förlitar sig på att man inte blir lurad.

Vårt samhälle är helt baserad på bilen, centralisering och att varje enskild människa ska kunna klara allt själv. Så har det ökat att vara allt mer över tid de senaste åren. Trots alla

tekniska landvinningar är avståndet längre än någonsin mellan människor och de enklaste saker har blivit komplicerade.

Nu när varenda människa har en mobiltelefon är det svårare än förr att nå dem. Förr fanns alla telefonägare i en katalog. Där kunde man snabbt söka efter den man ville ha tag på eller något företag när man behövde hjälp. Nu måste man ägna mycket tid åt att söka på nätet, och då måste alla komponenter i din tekniska utrustning vara up to date, laddade och fungera som de ska.

När du väl hittat personen du söker upptäcker du att hen inte har något telefonnummer angivet. Då blir det att anlita det rudimentära postväsendet. Massor av postlådor har plockats bort. Kilometerlång promenad till närmaste låda i ur och skur. Den har redan tömts. Då måste du lära dig tömningstiderna för de olika postlådorna i ditt närområde. Alla har olika tider. Befinner du dig i bostaden kanske du kan passa postmannen och lämna ditt brev, men då måste du veta när hen kommer förbi. Ditt brev kan ta



en vecka innan det når mottagaren. Ja, det är snigelpost. Man får inte ha bråttom.

Skulle du hitta ett nummer att ringa till måste du, om det gäller en myndighet eller vissa företag, ha bank-id att legitimera dej med. Har du inte det får du sätta till MYCKET av din tid. Kan bli timslånga väntetider, ibland kopplas du bort alldeles innan det är din tur och du får börja om. Du måste vara på alerten, uppfatta och kunna se och knappa in siffror hit och dit direkt för att nå just den person som kan hjälpa dig.

Många personer svarar över huvud taget inte i sina mobiltelefoner om de inte direkt känner igen det uppringande numret. De har inte förstått att de kan lägga in sina kontakter i telefonen och få upp namnet på displayen när det ringer.

Har du kvar din fasta telefon, den som går på kopparnätet, som en försäkring då mobilen fallerar?

Ja, då får du betala dyrt även om nästan inga samtal rings på den. Hos Tele2 kostar det närmare sextusen per år. Den är dock bra att ha, den fasta telefonen, när inte det digitala fungerar.

Att handla utan bil är ett företag. Kan du röra dig obehindrat, kan du cykla, kan du lätt ta dej till bussen och upp i den utan besvär, har du affärer och annat inom räckhåll, då har du inga problem. Du kanske har någon närstående på nära håll som kan hjälpa dig? Kan du inte svara ja på dessa frågor då har du problem. Visst, du kan skicka efter varor men det fördyrar ditt matkonto avsevärt, och du får aldrig välja själv vilka varor du vill köpa. Du kanske får dra in på saker som tidigare lyst upp tillvaron. Har du tur kanske du kan beviljas färdtjänst i din kommun?

Är du pensionär med inte allt för hög pension och bor kvar i eget hus, då har du också andra problem. Till exempel att ta hand om tomten genererar problem att bli av med rensen. Vem kan man anlita för att hämta alla säckarna? Återvinningsförpackningar blir snabbt väldigt många att transportera bort. Om det bestäms i din samfällighet att nu ska taken bytas ut, då måste du ha egna medel för det, hundratals tusen. Du kanske inte är betrodd för lån i banken eftersom du är pensionär. Och du har heller inte samma möjlighet till ROT-avdrag som de som ännu arbetar och de som är två.





Husen de flesta av oss bor i är konstruerade efter normer som gällde för länge sedan då energin var förhållandevis billig. Nu eldar vi i många fall för kråkorna om vi inte har möjlighet att köpa till olika slags utrustning för att kompensera för den allt dyrare elen.

Om man är en ansvarskännande person, och inte tillhör kategorin som förekommer i Lyxfällan, gör man allt för att sköta sin ekonomi och inte hamna i skuld, även om levnadsomständigheterna blir förändrade till det sämre. Det första som ryker är att hålla sig med en dagstidning. Både lokaltidningarna och de stora drakarna har blivit väldigt dyra. De har också blivit väldigt mycket mindre läsvärda. I vissa städer finns en lokal gratistidning som ibland till och med delas ut till hushållen och där man kan få en viss lokal information. Finns det ingen som sköter utdelningen lever du i total okunnighet om vad som sker i närområdet liksom vilka extraerbjudanden som är aktuella i dina närmaste, om än onåbara affärer. I så fall har du bara radion, tv:n och text-tv att förlita dig på.

Har du haft oturen att drabbas av sjukdom så budgetera med minimum åtta till tio tusen till årets hälsokonto för sjuk- och tandvård

och sjukresor. Behöver du regelbunden fotvård får du lägga till ytterligare några tusen. Kanske får du skippa besöken hos frisören eller frissan eller besöka dem mer sällan för att ha råd att sköta hälsan.

Matkontot kan bli hur dyrt som helst

om man inte vill eller kan laga något själv. Man kan äta gott men ändå till hyfsad kostnad men då måste man vara beredd på att göra avkall på sin bekvämlighet. De berömda sparvarna flyger sällan rakt in i munnen.

Även om du kanske bött över fyrtio år i ditt bostadsområde så är det inte säkert att du är så bekant med omgivningen att du kan räkna med att någon vill prata bort en stund med dig, än mindre bjuda på en kopp kaffe till pratet. Det är inte stilen nu för tiden. Så gör man bara inte. Sköt dig själv och skit i andra, själv är bäste dräng är vad som gäller.

Till sist en dikt ur Nils Ferlins diktsamling Barfotabarn från 1933:

Si, världen är förklarad – i vetenskapens ljus
fördunstar all vår oro och smärta.

Nu är det inte långt emellan människornas hus,
men långt emellan hjärta och hjärta.

Inger Klintberg Danielsson 23-12-02

