



Indien sägs vara världens största demokrati



Men det håller inte alla med om. Inte den indiska författaren, samhällsdebattören och fredsaktivisten **Arundhati Roy**. Jag råkade zappa över till Kunskapskanalen häromdagen och då sändes en upptagning från ett event kallat **Thought and Truth under Pressure** som ägde rum den 22 mars i år.

Flera föredragshållare hade framfört sina tal men jag hörde bara två av dem. Det ena hölls av **Arundhati Roy**. Hon var en engagerad talare, ibland med en besk humor, så jag lyssnade på hela hennes anförande och jag bestämde mej för att leta reda på böcker hon skrivit. Jag visste redan att hon fått **Bookerpriset** för sin debutbok **De små tingens Gud** (utgiven på svenska 1999).

Efter en koll på nätet fick jag veta att **Arundhati Roy** gett ut även dessa böcker som översatts till svenska:

- Priset för att leva (2001).
- Den oändliga rättvisans matematik (essäsamling, tal och artiklar, 2003).
- Författare räknar inte röster (Tillsammans med David Barsamian, 2004).
- Kapitalismen: En spökhistoria (2016).
- Vandra med kamrater (2017).
- Den yttersta lyckans ministerium (2017).

A**rundhati Roy** är född 1961 i Shillong, Assam – nuvarande Meghalaya – och har efter debutboken mest arbetat som samhällsdebattör, politisk skribent och aktivist. Fredsfrågor ligger henne extra varmt om hjärtat.

Ursprungsbefolkningars och fattiga människors rättigheter, kvinnors utsatthet och klimatfrågor är andra saker hon engagerat sig i. Hon talade också för **Kashmirs** självständighet vilket ledde till att hon bötfälldes och fick sitta en dag i fängelse.

I sitt tal hann hon ta upp alla sina intresseområden från hur den hinduiska makten uppför sig mot den muslimska befolkningen till sina farhågor angående den ökande digitaliseringen och dess inverkan på den 1,4 miljarder stora indiska befolkningen. Arundhati Roy ska jag absolut bekanta mej med lite mer via hennes böcker.





Fakta om Indien

- Huvudstad är **New Delhi**.
- Indien blev självständigt från Storbritannien den 15 augusti 1947.
- Indien är en federation. President är **Droupadi Murmu** och premiärminister är **Narendra Modi**.
- Indien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen.
- Mer än hälften av alla indier är under tjugofem år.
- Kvinnans situation i Indien är extremt dålig. Hon diskrimineras på alla nivåer i det indiska samhället. 63 miljoner kvinnor saknas i statistiken som resultat av selektiva aborter. Våld mot kvinnor är vanligt både utom och inom familjen.
- Det hinduiska kastsystemet lever ännu kvar. I Indien föds man in i en kast som inte kan bytas under ens livstid.
- Kor är heliga.
- Indien har mer än 454 aktiva språk varav 22 officiella där hindu och engelska är de vanligaste.
- 70 procent av världens alla kryddor kommer från Indien.
- Det föds 51 indier varje minut.
- Indiska barn har rätt till grundskola. Dock har kvaliteten blivit sämre då skolan blev gratis. Många femteklassare kan varken läsa eller räkna.

