



Den ryska björnen gapar stort och visar tänderna

För några dagar sedan läste jag på nätet att en rysk tjänsteman hotar att ta tillbaka Alaska från USA. Det är den ryske politiker Vjatjeslav Volodin som är topp tunnor rasan- de på USA för deras sätt att frysa ryska tillgång- ar. Rapporten kommer från Associated Press.

Alaska upptäcktes år 1741 av dansken Vitus Bering som var i rysk tjänst. Därför gjorde Ryssland tidigt anspråk på området och dess pälshandel. Men under 1800-talet minskade inkomsterna av pälshandeln. Den ryske tsaren Alexander II ansåg då att landet var för dyrt att hålla när han behövde medel för att modernisera Ryssland och dess armé. Han var också rädd att britterna skulle erövra landet och då skulle han bli helt lottlös. Så den 18 oktober 1867 övertog USA Alaska efter att i mars samma år köpt området för 7,2 miljoner dollar eller cirka 4,87 dollar/km². Det var den ryske ministern i Washington som genom mutor till inflytelserika kongressmän fick affären i hamn.

Sedan genomgick Alaska flera administrativa förändringar innan det blev ett organiserat territorium den 11 maj 1912 och den 49:e delstaten i USA den 3 januari 1959. (Trump trodde han kunde göra om tricket då han trodde att Danmark var villig att sälja Grönland till USA.)

Några decennier efter köpet upptäcktes guld- fyndigheter i Klondyke och resten är historia. Alaska är USA:s största delstat till ytan och har en befolkning på drygt 700 000 invånare. Hälften bor i Anchorage men staten styrs från Juneau. Landet har fyndigheter av olja och koppar förut- om av det berömda guldet.

Vjatjeslav Volodin hänvisar också till ett ut- talande av ryska underhusets talman, Pjotr Tolstoj, som tycker att en folkomröstning bör hållas kring frågan i Alaska.



Tänker ryssarna invade- ra Alaska och köra med samma sorts fejkade folk- omröstning som de gjorde i Ukraina?

Även ex-presidenten och nuvarande ordföranden i landets säkerhetsråd Dmit- ry Medvedev har uttalat sig och sagt att det är absurt att försöka straffa ett land som har den största kärnvapenpo-

tentialen.

Ryssarna traktar som synes inte bara efter Europas länder, imperiet ska sträcka sig över större delen av norra jordklotet. Här kan man prata om storhetsvansinne. Hoppas det gamla talesättet fortfarande gäller: **Den som gapar över mycket mister oftast hela stycket.**