



TILLVARONS ABSURDITETER

- **Oväntat statsministerbesök**
- **Den plötsliga döden**
- **Läsokunnighetens konsekvenser**
- **Kriminalitetens hybris**
- **Ungdomligt oförstånd**

Sent på torsdagskvällen 21 september begicks ett rätt dubbelmord på en pub i Sandviken.

Dagen efter fick jag veta att barnbarnet precis haft besök av statsministern och skolministern i sitt klassrum i Edboskolan i Huddinge.

Vet att jag direkt reflekterade över hur absurd tillvaron är. Tänkte: Har han – statsministern – inget viktigare för sig en dag som den här – med tanke på vad som skett i Sandviken ... men han är väl styrd av sin kalender, fortsatte mina tankar. Och så var det.

Morden är ännu ett exempel i raden av den vendetta som pågår i den kriminella världen och drabbar det svenska samhället urskiljningslöst. Kan så lätt sätta mej in i den blinde mannens utsatta läge. Där satt han på sin stamkrog och trodde sig vara trygg där. Så **pang** var livet slut.

En förlupen kula avlossad av en beväpnad idiot som trodde han visste vad han höll på

med. Kanske dödade han den som han haft uppgift att avliva, men han dödade samtidigt en helt oskyldig man och skadade två andra. Och polisen har inget spår ... som vanligt.

Barnbarnets exalterade uppgift till sin mormor om statsministerns uppenbarelse i hennes klassrum har sin upprinnelse i den uppgift hon och hennes klasskamrater fick på första skolavslutningsdagen i juni av sin fröken.

Alla de barn som läste tio böcker under sommarlovet skulle få hålla en hink vatten över Emma, som fröken heter. 13 av klassens 26 elever klarade det, däribland barnbarnet.

Vattenhällandet blev viralt med flera hundra tusen visningar. Frökens idé att öka läskunnigheten nådde ända till riksdagshuset. Sålunda knackade skolans rektor Thomas Österås på dörren till åttaåringarnas klassrum.

I sällskap hade han Ulf Kristersson och Lotta Edholm. De skulle ha presskonferens i skolans bibliotek och passade på att hälsa på hos klassen som blivit känd på Instagram. Barnen fick



en ny utmaning. Om de klarar att läsa i etthundrafemtio timmar tillsammans före ett visst datum i höst är de inbjudna på fika till regeringskansliet.

Statsministern höll sin presskonferens och journalisternas frågor var många. Kanske kom skolministern lite i bakgrunden. Besöket var det första i raden av en planerad turné i höst där statsministern ska besöka en rad skolor och vård och omsorg.

Det var tänkt att det hela skulle handla om att alla skolor ska hålla sig med bemannade bibliotek. Tjugo procent av femteklassarna kan inte läsa och då är skolbiblioteken något att satsa på. Nu överskuggades detta ämne av det hemska dådet kvällen före.

Det kan mycket väl vara så att okunnighet att läsa hänger ihop med mordet i Sandviken, såväl som många av övriga våldsdåd det rapporterats om. Det är nog inte bland de läskunniga eleverna, som utmärker sig i skolan, som den kriminella världen rekryterar sitt folk.

Vad ska de göra, småpojkar som inte kan läsa? De som tidigt straffar ut sig från möjligheter till bra utbildning och lönande karriärer genom en så enkel sak som analfabetism. De är tacksamma måltavlor för den kriminella världens möjligheter till snabba cash.

Rawa Majid född i skurkstaten Iran, har inte så många år till sin fyrtioårsdag. Kanske hinner han inte dit. Drevjakt på räv tillåts inte längre, men lagen säger inte att samma sak gäller för tvåbenta rävar. Han tros ligga bakom den våg av mord som sker i Sverige och där även småpojkar utrustas med vapen och uppdrag om att döda.

Han gömmer sig i Turkiet men det landet verkar inte vilja veta av honom. Om det som pågår nu är ett resultat av rävens hybris kan det få ett brådstörtat slut. Hybris är inget

bra tillstånd. Man gör så lätt misstag då.

De politiska partierna kan fortsätta käbbla om vem som gjort vad och vem som inte gjort vad som borde ha gjorts. Nu har vi ett akut samhällsproblem som skapats under flera decenniers förnekelse och tillkortakommanden.

Med vattentäta skott mellan samhällskroppens olika instanser, dimridåer om vilka som utför de kriminella dåden, bortförklaringar, bristande resurser, okunskap och en låt-gå-mentalitet utan krav på motprestation – ja, då kan det bara barka åt ett håll. Åt H som i helsicke.

Även ungdomligt oförstånd bland så kallade bilburen ungdom kan snabbt övergå till ren katastrof.

Fick höra att i Osby har polisen fått problem med dem som åker runt i epa-traktorer. En del har tagit sig för att hålla sig à jour med polisens verksamhet på ett farligt sätt. De följer efter blåljuspersonalen på deras uppdrag, vidarebefordrar information de snappar upp.

De drar på sig balaklavor och beväpnar sig med fejkvapen. De kastar smällare för att imitera pistolskott och har roligt. Sedan läggs bravarderna ut på nätet och kompisarna får se vilket häftigt liv man lever. De verkar vara lobotomerade. Någonting fattas i deras huvuden.

Det är det där besvärliga konsekvenstänket igen. De kan utsätta sig för både polisens och den kriminella världens missbedömning och så **pang** är livet slut.

